

De Burgemeester van Breskens verklaart, dat op 14 April 1941 in deze gemeente op een stuk weiland een buitenlandsch vliegtuig brandend neerkwam. De drie inzittenden kwamen hierbij om het leven en werden na gekist te zijn overgebracht naar Vlissingen, alwaar de teraardebestelling heeft plaats gehad.

BRESKENS, 23 Augustus 1941

DE BURGEMEESTER VOORNOEMD,

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. van der...' with a large, sweeping flourish extending downwards and to the left.