

Oorlogsherinnering

Neergeschoten vliegtuig

Hieronder is volgens de familie Kooman, fam. Sonke en fam. van Dalen, die er allemaal zeer nauw bij betrokken waren het ware - beknopte - verhaal van het neergeschoten vliegtuig.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 31 juli - 1 augustus 1942 kwam er vanaf de Oosterschelde een vliegtuig (zo klein als een sterretje) brandend aangevlogen.

De luchtafweer van de Duitsers die in en om de haven van Wemeldinge lagen schoten op deze "vuurbal". Direct daarna stortte het vliegtuig neer en wel op het huis van de fam. K. van Dalen. Door de benzine die het vliegtuig verloor vlogen er vier huizen in brand. Door die brand kwamen er tien mensen om het leven.

Mevrouw Cijssouw - de Fouw, haar dochter Marie, haar dochter Licia, haar zoon Piet, haar zoon Jan en twee kleinkinderen die er logeerden. Een andere zoon Adrie werd met bed en al weggeslingerd in de tuin van fam. Dominicus. Daar is hij wekenlang liefdevol verzorgd. Bij de Watersnoodramp in 1953 is hij in Rilland verdronken.

Mevrouw S. Schipper - Sonke en haar nichtje Corry Sonke kwamen eveneens

om het leven, evenals de heer W. Kooman. Mevrouw van Dalen - Hoogenboom bracht er volgens vele brandwonden, het leven af.

Verder zijn er 5 vliegers omgekomen, volgens gegevens allen Canadezen. Kort na de bevrijding kwam er een Canadees in Wemeldinge die vertelde dat hij in dat vliegtuig had gezeten en op de één of andere wijze was ontsnapt aan de Duitsers. Hij wilde graag de graven bezoeken van zijn omgekomen makers.

Samen met mijn buurmeisje Willy Kooman, de Canadees en ik hebben we het kerkhof bezocht. Later zijn de omgekomen vliegers opgegraven en overgebracht naar de Noorderbegraafplaats in Vlissingen.

Hoogachtend,

Mevr. E.M. Dagevos - van Dalen



Slotstraat 6g

5. Haer Arendskerk

tel: 0113 -

561796

'T BOEMELTJE



11