

Soesterberg 28 April 1933

lieve Mies.

Hoe start het leven? Hier aan het front is het nog altijd hard werken. Gister nacht wacht gehar, keulemak alles op de lichttoer, wakker blijven van 's avonds 8 tot 's ochtends 6. Lectuur is verboden. God zij dank heb ik deze nu wacht achter de rug. Ik dacht dat er nooit een einde aan zou komen. Vandaag is het ook de hele dag 'op' uwe geweest. Van avond ga ik na mijn nieuwe kwartier, zijde Hertentlaan 10 1/2 - des Bolder. Telefoon Bilthoven 2927. Daar zal ik wel rustiger kunnen werken. Hopelijk komt Annetje zondag a. o. over. De volgende week neem ik als mogelijk woensdag verlof, en dan kom ik weer even aan. Tot zo lang dan. Ik heb te nuwe om veel te penne. Ik heb vanavond nog 1 1/2 uur van hantion gewalt en moet nog naar des Bolder loopen om dat ik een gras maffien. Morgen weer een baan op. Het is de militaire dienst. Tot de volgende week dan

Heel veel lief van
M