

Voorzouwe 3/6/40.

Uw geachte mevr. v. Steenbergew.

In de eerste plaats mijn hartelijke dank, voor uw schrijven.

Ja het is voor ons allen, die met uw man gedurende de periode, welke hij in Voorzouwe was, een harde noot geweest, hem te moeten afstaan.

Misiet al, door zijn helakhaftig optreden in de lucht, waarvan een groot deel der eiland bewoners getuige is geweest, had hij de sympathie der bevolking gewonnen.

Wij in het ziekenhuis werden steeds meer getroffen door de rust en de waardigheid, waarmede hij zijn lot draeg.

Denige malen heb ik hem moeten opereeren, maar nooit is

eenige klacht over zijn lippen geboren.

Uw man is in de ware zin van het woord een groot Nederlander geweest.

Hij weet wel, dat u dit waarschijnlijk thans nog weinig zal troosten, maar toch zal het van u later een reuzede zijn, uw kind in deze zin op z'n vader te kunnen wijzen.

Volg de bevestiging hier, van u van doordringen, dat het van van steen, bergen grote dank was verschuldigd, hetgeen ook op de eenvoudige aangrijpende plechtigheid bij z'n begrafenis bleek.

Het uerover van uw man, zal thans met het oog op de binnine schaarschte met moeite gaan deels ik.

Mag een rakelijk ding. U rouwt ons een groot genoege doen, don even het mit. rakbaasje van uw man op te kenden. met het oog op de gezeeus ra overlijdens acte! U krijgt dit boekje direct weer terug.

Mocht u in Voorzame komen, hoe zal het ons een genoege zijn uw als onse god te mogen beschouwen.

Met de meeste hoagachting

H. Anis