

Nr. 3

Uittreksel uit rapport van den Opperwachtmeester der Marechaussee W.J. Hanemaaijer:

"Op Donderdag den 5 April 1900 vijf en veertig omstreeks 13.25 uur, vlogen er enkele vliegtuigen, komende uit Oostelijke richting, over de gemeente Middelharnis en Sommelsdijk, vliegende in Westelijke richting. Een dezer vliegtuigen werd zoodanig door het afweergeschut, afkomstig van de Deutsche Marinebooten, welke ligplaats hebben in de buitenhaven te Middelharnis, beschoten, dat dit in brand vloog en brandende neerstortte in een stuk bouwland, gelegen in de Westplaatpolder te Sommelsdijk. Het vliegtuig, hetwelk nagenoeg geheel uitbrandde was een zoogenaamd vliegend fort genummerd 338131 en van Amerikaansche nationaliteit. De negen inzittenden werden gedeeltelijk verbrand en verminkt uit het vliegtuig geslingerd. Door leden van het Rode Kruis, afdeling Middelharnis en Sommelsdijk zijn de lijken van deze inzittenden geborgen en overgebracht naar het lijkenhuis van de algemeene begraafplaats te Sommelsdijk, waar zij op Zaterdag 7 April 1945 zijn begraven.

Het land waar het vliegtuig was neergekomen, is afgezet terwijl het vliegtuig werd bewaakt door Marechaussee en Deutsche politie (Feldgendarmerie). Een bom, welke in de nabijheid van het vliegtuig lag is op Zaterdag 7 April 1945 door leden der Deutsche Weermacht tot springen gebracht!

Voor gelijkloidend uittreksel.
De Secretaris van Sommelsdijk,



