

# STICHTING WINGS TO VICTORY

AIRWAR MUSEUM / AIRMEN MEMORIAL ZEELAND



**Crash No 76**

**Blenheim L9472**

**08-08-1940**

**Noordzee**



Op 8 augustus spoelde in de omgeving van Haamstede het stoffelijk overschot aan van een onbekend gebleven Britse piloot. Eén dag later – op 9 augustus – werd hij op de tijdelijke militaire begraafplaats van Haamstede ter aarde besteld.

Medio 1946 werden de stoffelijke resten door 80 GCU overgebracht naar de militaire begraafplaats te Bergen op Zoom. Een verbinding met het bovenstaande is echter onmogelijk te leggen! Daarvoor ontbreekt elke aanwijzing.

#### **Een noodlanding van een Messerschmitt van III./JG 54**

- Een Bf 109 E-4 van III./JG 54 maakte op deze dag een noodlanding op het vliegveld van Haamstede waardoor 40% schade aan het toestel ontstond.

De piloot is niet meer te traceren

Een verband met het verlies van de Blenheim is zeer wel mogelijk<sup>ii</sup>

---

<sup>i</sup> Waaronder Knokke (Het Zoute) door 3 toestellen, Haamstede door 1 toestel en Vlissingen (Z.64) door 2 Blenheims.

<sup>ii</sup> Ook al wordt op deze dag geen toestel door JG 54 geclaimd.