

# STICHTING WINGS TO VICTORY

AIRWAR MUSEUM / AIRMEN MEMORIAL ZEELAND



Crash No 21

Heinkel HE-111 H-2

11-05-1940

Haamstede, Lagezoom - Omloopsweg



## Heinkel HE-111 H-2

### **Succes voor de 162<sup>ste</sup>. Batterij Luchtafweer.**

Op Haamstede steeg het moreel aanzienlijk toen de 162<sup>ste</sup>.Batterij erin slaagde om in de vroege ochtend – het liep tegen zessen – kort na vuuropening een op 3100 meter hoogte overvliegende Heinkel neer te schieten. Het munitieverbruik bedroeg welgeteld tien granaten!

- Heinkel He 111H-2 van Aufklärungs-Staffel Fliegerkorps z.b.V. ging hierbij geheel verloren.

Het toestel kon geen noodlanding meer maken en stortte neer op een weiland in de hoek van toen Lagezoom met de Omloopsweg, tegenover de hofstede van A de Gloppe.

Waargenomen werd hoe drie bemanningsleden erin slaagden de machine te verlaten maar dat één parachute zich niet opende en dat een tweede naar zee afdreef en verdronk. Uiteindelijk bleken er drie te zijn omgekomen.

De vierde inzittende, Obergefreiter Siegfried Klug landde met zijn parachute in de duinen bij de boerderij “Groenewoud” en werd krijgsgevangen gemaakt.

Deze slaagde er echter in om na de Belgische capitulatie weer bij zijn onderdeel terug te keren.

De drie omgekomenen werden op de Algemenebegraafplaats te Haamstede begraven en na de oorlog herbegraven op de Duitse oorlogsbegraafplaats te Ysselstein.

Uffz. Richard Wunderlich	FF	kia
Uffz. Herwart von Hoff	BO	kia
Uffz. Emil Steussloff	Bm	kia
Obgefr. Siegfried Klug	Bs	pow

In eerste instantie dacht men met twee bemanningsleden van doen te hebben, die de machine tijdig hadden kunnen verlaten. Een zoekactie door soldaten van de IV.Verkenningsgroep, geholpen door burgers, leverde in eerste instantie niets op. Kort daarna meldde de commandant van de kustbatterij Westenschouwen dat soldaten van zijn batterij de boordschutter hadden gearresteerd.

Deze werd in de loop van de dag naar Zierikzee overgebracht met de bedoeling om hem door te zenden naar Middelburg.

*De Duitser vertelde dat het vliegtuig van Bremen was vertrokken voor een verkenningvlucht langs de Nederlandse kust, teneinde na te gaan of Engelse landingen plaatsvonden. Hem was niets bekend van het uitbreken van een oorlog tussen Nederland en Duitsland. Op het vliegveld te Bremen was medegedeeld dat na Engelse landingen de Duitsers de Nederlanders te hulp zouden komen!*

*Hij was hoogst verbaasd geweest Nederlands afweervuur te hebben ontvangen.*

Geraadpleegde bronnen:

De Meester  
De Vrieze  
Luftwaffe Experten