

Op verzoek van de heer Menno Polderman wil ik proberen iets op papier te zetten van hetgeen ik zag op 22 juni 1943.

Ik was met mijn moeder op bezoek bij een zieke buurvrouw toen er geschoten werd op een vliegtuig.

Later bleek dat een Amerikaanse bommenwerper te zijn die in Antwerpen een bombardement heeft uitgevoerd.

Er werd door de Duitsers die in Goes zaten op geschoten.

Op een bepaald moment keek ik naar buiten en zag een brandend vliegtuig waar parachutisten uit kwamen.

Hoeveel dat er dat waren heb ik ook pas later gehoord. Je bent eigenlijk nog te jong om dat goed in je op te nemen.

Ik was op die dag ruim negen jaar. Het was dus een hele belevenis die me altijd bij is gebleven. Als er over gepraat wordt zie ik alles nog duidelijk voor me.

Maar vertellen over iets is gemakkelijker dan het op papier zetten. Ik zeg vaak: ze moesten in mijn hoofd kunnen kijken om te zien wat ik destijds heb gezien.

Ik weet wel dat er op de parachutisten werd geschoten.

Een uurtje later werd de inmiddels gevangengenomen bemanning in Goes (in de landbouwwinterschool, die ook vlak bij mijn huis was) naar binnen gebracht. Ook daar stond ik met mijn neus bovenop, al zag je weinig, want je werd natuurlijk weggestuurd.

Ik heb nog gezocht naar een foto van de school in kwestie, maar geen goede kunnen vinden. Misschien is er nog iemand hier in de omgeving die er een heeft. Ik zoek nog steeds verder.

Ook probeer ik nog steeds mensen te vinden die er ook nog iets van weten. Toevallig ontmoette ik gisteren iemand wiens schoonouders ongeveer van mijn leeftijd zijn en nog altijd in Wilhelminadorp wonen.

Krijg ik daar nog iets van te horen dan geef ik het direct door aan de heer Polderman.

Willen jullie nog meer weten dan kun je me altijd vragen, misschien komen er naar aanleiding van een vraag nog herinneringen boven drijven.

Ik hoop dat jullie iets aan dit verhaal hebben. Ik weet dat er nog meer mensen van mijn leeftijd op de vraag van de heer Polderman hebben gereageerd. Maar er zijn er niet zoveel meer....

Samen hebben we misschien een tipje van de sluier opgelicht.

Verder veel succes met jullie zoektocht.

Vriendelijke groeten van

Riet Korsuize, Rommerswalestraat 10, 4461 ET Goes. Nederland.